

Liturgie

Belijdenisdienst 8 maart 2026



*Cindy Huijbregts
Elice Scherff*

Voorganger: Ds. Anne-Maike Pathuis

Votum: Opwekking 640

2x Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd!
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer!
O, van U!

Groet

Zingen: Pvn 84

- 1 Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.

- 2 Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers,
een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans
om te zingen voor U.



- 3 Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.
- 4 Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.
- 5 De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij
die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Gebed

Lezen: 2 Petrus 1: 1 – 11 (BGT)

¹ Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo waardevol als het geloof van de apostelen. Dat is te danken aan de goedheid van Jezus Christus, die onze God en onze redder is.

² Ik wens jullie toe dat God goed voor jullie is en jullie voor altijd vrede geeft. Dan zullen jullie God en onze Heer Jezus steeds beter leren kennen. ³ De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen, en hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij is.

⁴ God heeft iets beloofd dat heel bijzonder is: hij zal ervoor zorgen dat jullie zonder zonde gaan leven, en gaan lijken op God zelf. Jullie zullen ontsnappen aan alle slechtheid in de wereld. Die slechtheid is het gevolg van de verkeerde verlangens van de mensen.

⁵ Daarom moeten jullie je uiterste best doen om je geloof te laten groeien.

Je geloof zal groeien als je volmaakt wordt.

Je wordt volmaakt als je meer begrijpt van het geloof.

⁶ Je begrijpt meer van het geloof als je geduldig bent.

Je wordt geduldig als je volhoudt in moeilijkheden.

Je kunt volhouden in moeilijkheden als je God eert.

⁷ Je eert God als je van elkaar houdt als broers en zussen.

En je kunt pas van elkaar houden als je van alle mensen houdt.

⁸⁻⁹ Dat is allemaal nodig om je geloof te laten groeien. Jullie hebben onze Heer Jezus Christus leren kennen. Maar je hebt alleen iets aan die kennis als je je geloof laat groeien. Wie dat niet doet, begrijpt niet waar het om gaat. Die is vergeten dat zijn nieuwe leven begonnen is toen hij van God vergeving voor zijn zonden kreeg.

¹⁰ Vrienden, doe dus je best om goed te leven. Dan zullen jullie je geloof niet verliezen, maar het juist laten groeien. Dan maken jullie duidelijk dat God jullie heeft uitgekozen en jullie zal redden. ¹¹ En dan zullen jullie met open armen ontvangen worden in Gods nieuwe wereld. In die nieuwe wereld zal Jezus Christus, onze Heer en redder, voor altijd koning zijn.

Preek

Zingen: Opwekking 520

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Getuigenis door Elice

Zingen: Opwekking 774

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

3x U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

2x U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Uitleg bij belijdenis en doop

Vragen aan Elice en Cindy, jawoord en zegen, doop

Zingen: Sela 'Ik zal er zijn'

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

2x uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Jawoord gemeente

Zingen: Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt
door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht,
ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,
waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel
weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

2x Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

2x Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

2x U bent Jezus, Overwinnaar!

Dankgebed en voorbede

Collectemoment

Zingen: GKB (2017) Gezang 177

- 1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezén, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
- 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
- 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart,
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
- 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen



Cindy Huijbregts

Ik ben God vooral erg Dankbaar dat Hij mij tot zich heeft geroepen, hetzij met een jaren lange omweg en toch steeds aanwezig. En dat ik weet dat ik altijd bij Hem kan en mag zijn. En dat als ik tot Hem bid Hij er voor mij is. Vooral ben ik dankbaar voor de liefde die Hij aan mij heeft gegeven die ik mag doorgeven aan de mensen om mij heen, om zo namens Hem anderen te dienen, en ook hun vlammetje te laten ontsteken.

Elice Scherff

Vanaf dat ik klein was hebben mijn ouders mij altijd verteld over God, wat ze beloofd hebben bij de doop. Nu kan ik zelf op de doop antwoorden. Ja, ik wil bij U horen, voor altijd. Mijn persoonlijke geloof is niet ontstaan door een groot spectaculair moment. Het is juist langzaam gegroeid en steeds dieper geworteld. Ik begon steeds meer te verlangen naar iets van God en zag steeds meer in de kleine dingen iets van God. Doordat ik God de afgelopen jaren op mijn manier heb mogen leren kennen kan ik zeggen dat Hij mijn Vader is. Hij beschermt mij en geeft mij rust. Wat ik zeker weet is dat Hij van mij houdt en dat ik Hem mijn hele leven wil volgen bij alles wat ik doe.



Uitloplied: Coldplay – 'Pray'

I pray that I don't give up, pray that I do my best
Pray that I can lift up, pray my brother is blessed
Prayin' for enough, pray Virgilio wins
Pray I judge nobody and forgive me my sins

I pray we make it, pray my friend will pull through
Pray as I take it unto others, I do
Prayin' on your love, we pray with every breath
Though I'm in the valley of the shadow of death

And so we pray for someone to come and show me the way
And so we pray for some shelter and some records to play
And so we pray, we'll be singin' "Baraye"
Pray that we make it to the end of the day

And so we pray, I know somewhere that Heaven is waitin'
And so we pray, I know somewhere there's something amazin'
And so we pray, I know somewhere we'll feel no pain
Until we make it to the end of the day

I pray that love will shelter us from our fears
Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears
Confront all the pain that we felt inside
With all the cards we've been dealt in life
Pray I speak my truth and keep my sisters alive

So for the ones who parted seas (ah, yeah)
For the ones who's followin' dreams (ah, yeah)
For the ones who knocked down doors (ah, yeah)
And allowed us to pass down keys (ah, yeah)
Pray that we speak with a tongue that is honest
And that we understand how to be modest
Pray when she looks at herself in the mirror
She sees a queen, she sees a goddess

And so we pray for someone to come and show me the way
And so we pray for some shelter and some records to play
And so we pray, we'll be singin' "Baraye"
Pray that we make it to the end of the day

And so we pray, I know somewhere that Heaven is waitin'
And so we pray, I know somewhere there's something amazin'
And so we pray, I know somewhere we'll feel no pain
Until we make it to the end of the day

On my knees, I pray, as I sleep and wake
'Cause inside my head is a frightenin' place
Keep a smiling face, only by His grace
'Cause love's more than I can take, hey

And so we pray (and so we pray)
And so we pray (and so we pray)
And so we pray (we'll be singin' "Baraye")
'Til nobody's in need and everybody can say (oh)

La-la-la, la-la, la-la (la-la)
La-la-la, la-la, la-la (la-la-la, la)
La-la-la, la-la, la-la (sing it to me)
La-la-la, la-la, we pray, we pray