

zondag 7 december 2025, 10:00 uur

DNP Psalm 126: 1

DNP Psalm 126: 2

Liedboek 464: 3, 4

Lucas 1: 26 - 38

Liedboek 433: 1

Gezang 193: 2

Gezang 187: 3

Gezang 189: 2

DNP Psalm 126: 1

Het leek een droom, toch was het waar:
de HEER bracht ons weer bij elkaar.

Naar huis, naar Sion gingen wij.

Wat lachten wij, we waren vrij!

De volken die het zagen, zeiden:

'Groot is de HEER die hen bevrijdde.'

De HEER was met ons lot begaan.

Ja, Hij heeft wonderen gedaan!

DNP Psalm 126: 2

HEER, help ons en sta ons weer bij;
herstel ons land en keer het tij.

Wil, als een beek in de woestijn,
ook ditmaal levensreddend zijn.

Wie huilen moet als hij gaat zaaien,
zal juichen bij het koren maaien.

In tranen ging hij weg van huis,
blij komt hij met de oogst weer thuis.

Liedboek 464: 3, 4

Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!

De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!

Lucas 1: 26 - 38

Aankondiging van de geboorte van Jezus

²⁶ In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, ²⁷ naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. ²⁸ Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ ²⁹ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. ³⁰ Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. ³¹ Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. ³² Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. ³³ Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ³⁴ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ ³⁵ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. ³⁶ Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, ³⁷ want voor God is niets onmogelijk.’ ³⁸ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Liedboek 433: 1

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

Gezang 193: 2

Men had Hem eeuwenlang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.

Gezang 187: 3

Maria heeft Gods woord aanvaard.
Zij heeft het in haar hart bewaard.
Gehoorzaam zegt zij: Het is goed,
al wat de Here aan mij doet.

God heeft ons niet vergeten:
het Kind zal Jezus heten.
Uit zonden redt Hij Israël.
Zijn naam is ook: Immanuel.
God is met ons. Halleluja!

Gezang 189: 2

Waarom verliet die Koning
zijn troon in heerlijkheid,
koos Hij bij ons zijn woning:
een mens in dienstbaarheid?

De Vader zag bewogen
de wereld in haar nood:
zijn Zoon kwam uit de hoge
tot redding van de dood.