

zondag 15 juni 2025, 16:30 uur

Sela - Votum en groet

Opwekking 488

Johannes 3: 1 - 16

Gezang 172: 2, 4, 5

Gezang 177: 4, 1

Gezang 167

Sela - Votum en groet

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Halleluja, halleluja, amen!

Halleluja, halleluja, amen!

Opwekking 488

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

Johannes 3: 1 - 16

3 ¹ Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. ² Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat U een leraar bent die van God

gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’³ Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’⁴ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’⁵ Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.’⁶ ‘Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.’⁷ ‘Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden.’⁸ ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’⁹ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.¹⁰ ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?’¹¹ ‘Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.’¹² ‘Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek?’¹³ ‘Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?’

¹⁴ De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,¹⁵ opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.¹⁶ Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Gezang 172: 2, 4, 5

U, Vader van het Woord, U vragen wij
Geef inzicht en verstand, wil ons verlichten
En laat uw Geest zijn sprekend werk verrichten
Want door zijn stem komt u ons zeer nabij.

U, Vader van uw volk, U danken wij:
de eeuwen door bond U uw kind'ren samen,
U deed uw kerk uw ware Woord beamen.
In haar belijden klonk uw heerschappij.

U, Vader, Hemelvorst, U bidden wij
ontsluit uw Woord, bevestig ons vertrouwen.
Bekeer wie dwaalt, wil onze eendracht bouwen
tot dienst aan U, bevrijd van slavernij.

Gezang 177: 4, 1

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gezang 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij het loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!