

# **zondag 5 januari 2025, 10:00 uur**

DNP Psalm 134

Haggai 2: 1 - 9

DNP Psalm 48: 1, 3, 4

Haggai 2: 4

Gezang 380: 1, 2, 4, 7

Opwekking 798

## **DNP Psalm 134**

Kom, trouwe dienaars van de HEER,  
die altijd klaar staan tot zijn eer,  
hef jullie handen op naar Hem.  
Zegen de HEER met hart en stem.

Zijn zegen wensen wij voor jou:  
vrede uit Sion, liefde, trouw  
van Hem die jou tot leven riep,  
die hemel, zee en aarde schiep.

## Haggai 2: 1 - 9

**2** <sup>1</sup> op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: <sup>2</sup> ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: <sup>3</sup> “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” <sup>4</sup> Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, Ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. <sup>5</sup> Dat heb Ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. <sup>6</sup> Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en Ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. <sup>7</sup> Alle volken breng Ik in beroering, hun schatten zullen Mij toevallen en mijn huis zal Ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. <sup>8</sup> Het zilver is voor Mij en het goud is voor Mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. <sup>9</sup> De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal Ik vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

## **DNP Psalm 48: 1, 3, 4**

De Heer is groot, verheerlijk Hem.  
Prijs Hem vanuit Jeruzalem,  
vanuit zijn schitterende woning,  
waar Hij regeert als grote koning.  
Sions berg is mooi en hoog  
en een lust voor ieders oog.  
Op de hellingen verrijzen  
indrukwekkende paleizen.  
God zal zijn bescherming geven  
aan wie in zijn vesting leven.

God, in uw tempel is het feest.  
Wat bent U liefdevol geweest!  
Uw naam, uw goede reputatie  
verheerlijkt men in elke natie.  
Ieder koninkrijk erkent  
dat U trouw en machtig bent.  
Sions berg is in de wolken  
met U, rechter van de volken.  
Vrolijk juichen Juda's steden  
om gerechtigheid en vrede.

Trek met elkaar om Sion heen  
en tel haar torens, één voor één.  
Bewonder alle vestingwerken,  
de muren die de stad versterken.  
Breng de grootheid van haar macht  
over aan het nageslacht.  
Zeg hun: 'God zal ons omringen  
met een muur van zegeningen.  
Onze God wil ons bevrijden;  
Hij zal ons voor altijd leiden.'

### **Haggai 2: 4**

4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, Ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten.

### **Gezang 380: 1, 2, 4, 7**

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  
die u Gods liefde doet verstaan  
als nieuw, nu gij door slaap en nacht  
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

Rondom wie bidden dag aan dag  
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,  
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,  
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

Wie van zich afziet naar God toe,  
loopt in het licht en wordt niet moe.  
Het schijnsel van de hemel gaat  
over de dag van vroeg tot laat.

Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid  
voor licht en vreed' in eeuwigheid!  
En dat ons leven iedre dag  
als ons gebed U loven mag.

### **Opwekking 798**

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.