

zondag 27 oktober 2024, 16:30 uur

Psalm 142: 1, 2

Lezen: Psalmen 142

Psalm 142: 3

Psalm 142: 4, 5

Psalm 142: 6, 7

Psalm 142: 1, 2

Tot God de Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.

Alles, alles wat mij benauwt
heb ik de Here toevertrouwd.

Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

Lezen: Psalmen 142

142 ¹ Een kunstig lied van David, een gebed toen hij in de spelonk was.

² Luid roep ik tot de HEER,
luid smeek ik de HEER om genade,

³ bij Hem stort ik mijn hart uit,
bij Hem klaag ik mijn nood.

⁴ Ik ben ten einde raad,
U kent de weg die ik moet volgen,
U weet dat op mijn pad
een strik verborgen ligt.

⁵ Ik kijk om me heen en zie
niemand die om mij geeft,
nergens een toevlucht voor mij,
niemand die hecht aan mijn leven.

⁶ Ik roep tot U, HEER:
'U bent mijn schuilplaats,
al wat ik heb in het land der levenden.'

⁷ Hoor mijn noodkreet,
ik ben uitgeput en moe,
verlos mij van mijn vervolgers,
zij zijn sterker dan ik.

⁸ Bevrijd mij uit de kerker,
dat ik uw naam mag loven
in de kring van de rechtvaardigen:
U hebt naar mij omgezien.

Psalm 142: 3

Gij weet van de verborgen strik,
de hulpeloosheid en de schrik;
dat niemand, niemand naar mij vraagt,
en dat ik steeds wordt voortgejaagd.

Psalm 142: 4, 5

Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land
der levenden, mijn onderpand.

Sla op mijn zwakke smeken acht
en red mij van de hete jacht.
Die mij vervolgen in de strijd
geven geen ogenblik respijt.

Psalm 142: 6, 7

Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.

Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.